



Του Νίκου Νίνου

Είναι δεδομένο, ότι κανείς δεν περισσεύει σε μια οποιαδήποτε προσπάθεια για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.

Είναι «γνωστό», ότι οι οποιεσδήποτε «δεσμεύσεις» μας από οποιοδήποτε στοιχείο, δεν είναι ο,τι το καλλίτερο για την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής μας σε μια απαιτούμενη κοινή προσπάθεια.

Είναι γνωστή η αναμφισβήτητη στρατηγική του «διαίρει και βασίλευε», με όσα αυτή η επιτυχημένη προτροπή εμπεριέχει.

Είναι «σύνηθες», πολλοί από μας να θέλουν «να φανούν» .ότι εκείνοι πρωτοστάτησαν σε μια ,οποιαδήποτε, προσπάθεια.

Είναι γνωστή η ελληνική ιστορία, κατά την οποία ,πάντοτε, κάποιος «ανήκαν» κάπου, γεγονός που ανάγκασε τον μεγάλο Έλληνα στρατηγό Μακρυγιάννη να προσπαθήσει να αφυπνίσει τον πατριωτισμό ζητώντας από όλους το: «αδέλφια, ΑΔΕΛΦΟΘΕΙΤΕ»!

Στο Ρέθυμνο, όλοι οι φορείς προσπαθούν «για το καλλίτερο» ,όπως άλλωστε αυτό υποχρεούνται να πράττουν.

Όλοι μας, αγαπούμε τον τόπο μας, και όλοι ,προφανώς, θέλουμε ο,τι το καλλίτερο, για τον τόπο μας και για τους συμπολίτες μας.

Αδέρφια, ΑΔΕΛΦΟΘΕΙΤΕ !

Συντάχθηκε απο τον/την Νίκος Θ. Νίνος

Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2012 12:22 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2012 12:25

Πολλές φορές «μεμψιμοιρούμε» και «ζηλεύουμε» άλλους, που καταφέρνουν και λύνουν «τα πάντα», λες και έχουν την απαιτούμενη μαγική συνταγή!

Το άσχημο για μας είναι, πως δεν καθήσαμε να «αναλύσουμε» ,δεν μελετήσαμε, δεν «κατασκοπεύσαμε» και δεν κατορθώσαμε να «ανακαλύψουμε» το ποια είναι αυτή η μαγική συνταγή.

Εχουμε πεί πολλές φορές, πως κάποια πράγματα που «αιωνίως» τα «ψάχνουμε» στο ... «διάστημα», αυτά είναι ταπεινά και απλά ,κυριολεκτικά «δίπλα» μας!

Ετσι και τούτη τη μαγική συνταγή, αν την «ψάχναμε», θα την βρίσκαμε πολύ εύκολα!

Το μυστικό όλης ετούτης της «επιτυχίας» είναι το «μόνοιασμα», αυτό το «μια γροθιά όλοι» που λέγανε οι λαϊκόσοφοι παλιοί μας

Σήμερα έχουμε το τοπικό πρόβλημα του ελλιπολειτουργούντος νοσοκομείου μας, και του «επικρεμμάμενου» κινδύνου της υποβάθμισης του σε αστικό κέντρο υγείας !

Δεν έχει σημασία , τώρα, να πούμε ποιοι φταίνε και πόσο καθένας τους φταίει για όσα δεν έκανε ή έκανε, για να υπάρχει , σήμερα, αυτό το πρόβλημα.

Καθένας μας, όλοι μας, έχουμε ένα ποσοστό ευθύνης ,μικρότερο ή μεγαλύτερο ανάλογα με τις «καρέκλες» που κάθησε ή κάθεται ο καθένας μας, και ανάλογα με όποια αμέλησε ή αδιαφόρησε κλπ, καθένας μας, να κάνει.

Εστω «αργά», ξεκινήσαμε να αντιδράσουμε.

Μπήκε η πρόταση, να πρωτοστατήσει ο μητροπολιτικός δήμος ,(ο δήμος και όχι ο «α» ή «β» παράγοντας),σε μια πανρεθυμνιακή προσπάθεια αντίδρασης και αποκατάστασης ώστε το νοσοκομείο « Μας » να εξακολουθήσει να προσφέρει τα αυτονόητα για τους συμπολίτες μας.

Στην πρόταση αυτή ετίθετο σαφέστατα, η συμμετοχή όλων των φορέων (άλλωστε είναι ξεκάθαρο ότι τα δημοτικά συμβούλια είναι «ανοικτά» για όλους αφού οι συνεδριάσεις τους είναι δημόσιες).

Πριν «αντιδράσει» ,στην πρόταση αυτή, το δημοτικό σύστημα, ξεκίνησαν άλλες δράσεις

Αδέλφια, ΑΔΕΛΦΟΘΕΙΤΕ !

Συντάχθηκε απο τον/την Νίκος Θ. Νίνος

Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2012 12:22 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2012 12:25

κινητοποίησης χωρίς καμιά αναφορά προς την προηγούμενη πρόταση.

Ετσι η υπόθεση «νοσοκομείο» , θα «τραβιέται» από εδώ ,θα «τραβιέται» από εκεί, και τελικά θα έχει τις γνωστές συνέπειες του βρετανικού θέσφατου για «την διαίρεση» και για «την βασιλεία»!

Ο μόνος που θα είναι ικανοποιημένος από αυτήν την κατάσταση θα είναι ο ... κ Λοβέρδος!
Σέβομαι , εκτιμώ, και στηρίζω όλους τους τοπικούς φορείς.

Ζητώ και παρακαλώ ,όλους τους φορείς, με συγκεκριμένες απόψεις ,θέσεις και προτάσεις να έρθουν στο δημοτικό συμβούλιο του μητροπολιτικού δήμου Ρεθύμνου, και εκεί όλοι μαζί να αποφασίσουμε τα αυτονόητα!

Το θέμα του νοσοκομείου, δεν αφορά κανένα μας ,ατομικά, αφορά όλους μας συνολικά!
Ας το αντιμετωπίσουμε ,λοιπόν, όλοι μαζί συνολικά, με την «αιχμή» της τοπικής αυτοδιοίκησης.

11-1-12